

APOSTLENES GERNINGER 4,11-12

Vi

bygger vores liv på noget. Ind imellem kan det være godt at standse op og tænke lidt over det. Vi bygger måske på os selv—ansvaret er mit, eller vi bygger på andre. Måske er vi slet ikke i gang med at bygge og har bare nok med at være og leve.

Jesus

siger at den nye verden han opbygger er bygget med ham selv som hovedhjørnesten. Hjørnестenen var den vigtigste for den bar den største vægt af byggeriet. Jesus er en speciel sten for han blev vræget af de lærde på hans tid, men han har bevist sit værd for eftertiden.

Nu

kan vi invitere Jesus ind i livet og lægge vores livsvægt på ham. Vi kan lade ham være vores fundament. Vi kan altid bede i hans navn. Det redder os nu i dette liv og det giver også det bibelen kalder frelse, som er et gammelt ord for fri-halse: løsladelse! Befriet fra dårlig samvittighed, Guds dom, det onde og døden.

Velsignet sensommer!

**Morten & Amalie Kühnrich
Korpsledere**



NYBORG KORPS



Apostlenes gerninger 4, 11-12

Han er den sten, som I bygmestre kasserede, men som nu er blevet selve hjørnестenen. Der findes ikke frelse andre steder end hos Jesus, for der er ingen andre i hele verden, som kan frelse os mennesker.

September 2020

12.9		LEGO land
13.9	kl. 14.00	GUDSTJENESTE
17.9	kl. 11.00	Torsdagstræf
27.9	kl. 14.00	GUDSTJENESTE

Oktober 2020

1.10	kl. 11.00	Torsdagstræf
3.10	kl. 13.30	Trosrejsen (Morten og Amalie Kühnrich deler)
11.10	kl. 14.00	GUDSTJENESTE
15.10	kl. 11.00	Torsdagstræf
25.10	kl. 14.00	GUDSTJENESTE

.....

Velkomstsergent: Michelle Batiste

Korpsråd:

Genbrugsleder: Tove Pedersen

Allan Wahl

Bønne møder: Torben Rasmussen

Tove Pedersen

Musik: Allan Wahl

Michelle Batiste

Vicevært: Karsten Mikkelsen

Morten & Amalie Kühnrich

Hjemmeside: Bjarne Jensen



**Efter Gudstjenesten samles vi
til fællesskab over en kop
kaffe/the**